

Geplaatst: Dinsdag, 10 juni 2014 door [Leven in Nijverdal](#)

Vorige week plaatsten we een aantal foto's van een beeldje van een korhoen op een sokkel aan de Grotestraat. Op deze plek stond voorheen het borstbeeld van Koning Willem III, maar deze werd door de gemeente uit voorzorg voor bronstiefstal tijdelijk verplaatst naar de binnentuin van het Huis van Cultuur & Bestuur. Inmiddels is de wisseltruc door meerdere [media](#) opgemerkt en weet de gemeente desgevraagd niet wat het idee is achter het beeldje....



Het antwoord is even simpel als geinig. Kunstenaar Lidwien Rouweler vond de lege plek uitermate passend voor één van haar creaties.



Lidwien onthult: "Die lege nis, waar ik elke dag langs fiets, nodigde me uit om iets leuks in te zetten. Ach en een korhoen is dan snel bedacht. In karikatuurvorm geeft de haan zijn mening over de grappen en kritiek die hij heeft moeten incasseren en nu op deze waardige koninklijke plek ziet hij het volk aan zich voorbij gaan en steekt nog even zijn middelvinger op. Het is grappig bedoeld en ik vond het leuk om hem te boetseren. Het leven moet je soms met een knipoog zien...."

Geplaatst: Dinsdag, 10 juni 2014 door [Leven in Nijverdal](#)